

Lief mensenkind,

Je bent van harte welkom in Mijn huis, de Bron. Ik wil jou daar graag ontmoeten, maar Ik vind het ook belangrijk dat je daar anderen mag ontmoeten. Eenieder van jullie is welkom zoals je bent, zo heb Ik je gemaakt en zo vind Ik je mooi. Je ontmoet in Mijn huis veel verschillende mensen.

Mijn huis is een plek om rust en stilte te vinden, te leren, te ontmoeten, troost te vinden en feest te vieren, maar bovenal ben Ik daar ook als jullie daar samenkomen. Ik ken jou al je hele leven en wil niets liever dan dat je mij ook goed leert kennen. Daarom hoop Ik dat je Mij wilt helpen bouwen aan Mijn huis, zodat daar voor iedereen een plek kan zijn. Mijn Zoon is daarin hét voorbeeld van hoe je dat zou kunnen doen. Het zal niet altijd makkelijk zijn, dat begrijp Ik. Wees daarom liefdevol, mild en heb geduld met elkaar, luister, accepteer en vergeef elkaar. Zo zal Ik ook met jou omgaan. Bedenk dat je het niet alleen hoeft te doen. Help elkaar en zie naar elkaar om. Vertrouw erop dat Ik ook altijd bij je ben om je te steunen.

De wereld verandert snel en niet iedereen kent Mij meer. Laat de deuren van Mijn huis gerust open staan zodat iedereen naar binnen kan, maar jullie ook zichtbaar zijn voor de mensen die Mij willen leren kennen.

Ik wil jullie helpen om te leven vanuit de Bron, en een Bron van geloof hoop en liefde te zijn voor de wereld. Dan kan je ervaren hoe Ik jou als mens bedoeld heb en zoals ik Mijn schepping bedoeld heb. Ik beloof jou dat als je hier je best voor blijft doen, dat Ik je ooit zal laten zien hoe volmaakt Mijn schepping is. Dan mag je voor altijd bij Mij wonen.

Een liefhebbende groet van je Vader.

Wij kijken uit naar je reactie!

Beroepingscommissie de Bron  
Gereformeerde Kerk IJsselmuiden-Grafhorst