

# NieuwsBron

Gereformeerde Kerk  
IJsselmuiden - Grafhorst

Nr. 156  
8 mei 2026



6

Op weg naar Pinksteren



8 Van Hemelvaart  
tot Pinksteren



12 Vertrouwens-  
personen  
aangesteld



14 Dauwtrappen  
met Hemelvaart

# De moed om je hart zacht te houden

Pinksteren vertelt het verhaal van mensen die opnieuw leren ademen. Eerst zijn er deuren die dicht blijven, stemmen die elkaar niet bereiken. Dan komt er beweging: de Geest schept ruimte waar wij die kwijt waren. Bij Pinksteren horen twee bijbelverhalen: In Genesis 11 bouwen mensen aan de toren van Babel. Het is geen verhaal tegen ambitie, maar tegen de behoefte om alles te beheersen: De stad moet veilig zijn, de toren hoog, de toekomst voorspelbaar. Een wereld zonder verrassingen. Of zonder de lastige ander. Het gevolg kennen we: verwarring, onbegrip, verlies van verbinding.

In het pinksterverhaal uit Handelingen 2 gebeurt er iets omgekeerd anders: De leerlingen spreken, en iedereen verstaat hen in de eigen taal. Waar Babel de taal breekt, herstelt Pinksteren de ruimte om elkaar te bereiken. Toch is die ruimte in de praktijk niet vanzelfsprekend. We weten hoe relaties vast kunnen lopen. Ik denk ook dat we allemaal het gevoel wel kennen dat je wilt verharden als iemand een mening verkondigt waar je het totaal niet mee eens bent: je zet je schrap, je hart wordt kleiner want je wilt trouw zijn aan wat je gelooft.

Een poosje terug las ik het boek *Hoe houd je je hart zacht* van Natascha van Wezel. Al gaat het er niet over, toch past het bij Pinksteren. Van Wezel beschrijft hoe polarisatie niet begint bij de grote woorden, maar bij de kleine verhardingen in onszelf. De momenten waarop binnenin je een deur sluit. Zij nodigt uit om te blijven luisteren zonder je overtuiging te verliezen. Een zacht hart is geen slappe houding, maar een vorm van geestelijke moed.

Hoe houd je je hart open voor degene die een ander politiek standpunt heeft, of een andere uitleg van de Schrift? Hoe blijf je luisteren terwijl je vasthoudt aan wat jij gelooft? Misschien begint het bij het besef dat verstaan niet hetzelfde is als instemmen. Bijbels gezien is waarheid altijd relationeel: ze wordt gevonden in ontmoeting, niet in isolatie. De Geest leidt niet tot koppigheid, maar tot vrijheid om te spreken én te luisteren.

Pinksteren leert ons dat echte communicatie een gave is, geen prestatie. Dat de taal die verbindt vaak begint met stilte. Met een hart dat niet verhard raakt, maar ruimte houdt. Ruimte om de ander te zien. Ruimte om zelf gezien te worden. Ruimte voor de Geest die deuren opent die wij liever dicht houden. Pinksteren nodigt ons uit om niet te verharden in onze eigen toren, hoe begrijpelijk dat soms ook lijkt. De Geest zet ramen open, ontsteekt licht, wekt moed om naar buiten te gaan. Misschien begint het zo: met het zacht houden van je hart.

*ds. Lieke van Houte*

# Levend water vanuit de Bron

## Zondag 10 mei

**09.30 uur**      **ds. W. van Dijk-Heij, Haarlem**  
Lector            Fred Flentge  
Kinderkring     Annemarie  
1<sup>e</sup> Collecte       Kerk InActie/Zending  
2<sup>e</sup> Collecte       Kinderkring  
3<sup>e</sup> Collecte       Onderhoud kerkgebouw

## Donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag

**09.30 uur**      **ds. Lieke van Houte**  
Lector            Ingrid van den Berg  
1<sup>e</sup> Collecte Kerk / 2<sup>e</sup> Collecte Diaconie / 3<sup>e</sup> Collecte Diaconale projecten

## Zondag 17 mei



**09.30 uur**      **dhr. E. van Halsema, Kampen**  
Lector            Berdien Woldring-Stoel  
Kinderkring     Myra  
1<sup>e</sup> Collecte       Protestantse kerk/missionair  
2<sup>e</sup> Collecte       Kerk  
3<sup>e</sup> Collecte       Diaconale projecten

## Zondag 24 mei, Pinksteren



**09.30 uur**      **ds. Lieke van Houte**  
Lector            Fred Flentge  
Kinderkring     Rosanne  
1<sup>e</sup> Collecte       Diaconie  
2<sup>e</sup> Collecte       Kerk  
3<sup>e</sup> Collecte       Onderhoud kerkgebouw

## Zondag 31 mei

**09.30 uur**      **mw. A.A. Dijkslag, Zwolle**  
Lector            Lammy Koers  
Kinderkring     Laura  
1<sup>e</sup> Collecte       Eredienst  
2<sup>e</sup> Collecte       Diaconie  
3<sup>e</sup> Collecte       Diaconale projecten

# Op weg naar Pinksteren

De periode van vijftig dagen na Pasen staat in de kerk bekend als de Paastijd. Het is een tijd van bezinning en verwachting waarin stap voor stap wordt toegewerkt naar Pinksteren. Veertig dagen na Pasen vieren we Hemelvaart. Op donderdag 14 mei komen we daarvoor samen met een ochtendgebed in De Bron. Met Hemelvaart herdenken we dat Jezus wordt opgenomen in de hemel. Het markeert geen afscheid in verdrietige zin, maar juist een nieuwe fase: zijn aanwezigheid wordt anders, minder zichtbaar, maar niet minder werkelijk.

Na Hemelvaart volgen tien dagen van wachten en verwachten. Die periode mondt uit in Pinksteren, op zondag 24 mei: het feest van de Geest. Met Pinksteren vieren we dat Gods Geest mensen in beweging zet, hen verbindt en inspireert om te leven vanuit geloof, hoop en liefde.

Tijdens deze bijzondere dienst doen drie jongeren belijdenis van hun geloof: Ruth Wolters, Mart van de Kamp en Salomé Hendriks. Zij spreken uit dat ze hun weg willen zoeken met de Bijbel en de geloofsgemeenschap als richtinggevend kompas. Voor hen is het geloof een bron van inspiratie, kracht, troost en ook een kritische stem in het leven.

Na de dienst zullen we duiven oplateten. De duif is een oud symbool van de Heilige Geest en verbeeldt vrede, hoop en nieuw begin.



# Diaconale projecten 2026



**De diaconie collecteert in 2026 voor diverse diaconale projecten. In de maand mei is dat voor het Spierfonds. Dit heeft als doel om onbehandelbare spierziekten behandelbaar te maken.**

In de ideale wereld van het Spierfonds hebben alle mensen met een spierziekte in Nederland toegang tot de beste behandeling: van innovatieve medicijnen die de achteruitgang een halt toeroepen, tot effectieve revalidatie die de ziektelast verlicht en de kwaliteit van leven merkbaar verbetert. De weg daarnaartoe begint bij kennis, onderzoek en voortdurende ontwikkeling. Door samen te werken met deskundige onderzoekers en alles uit ons onderzoek te halen, boeken we samen succes op de weg naar genezing en de beste kwaliteit van leven.

Het Spierfonds wil dat mensen met een spierziekte ook nu een volwaardig leven kunnen leiden. Daarom ondersteunen wij patiëntenvereniging Spierziekten Nederland met een jaarlijkse subsidie. En geven we voorlichting. Want als mensen weten wat voor impact een spierziekte op je leven heeft, zullen ze meer begrip hebben voor de mensen die er dagelijks mee te maken hebben.

Wat het Spierfonds doet: financieren van wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten; onderzoek naar de beste behandeling; klinische trials naar Nederland; investeren in onderzoekstalent; heel Nederland de impact van een spierziekte laten zien; patiëntvereniging Spierziekten Nederland steunen; onze krachten bundelen binnen de samenwerkende spierfondsen.

Als goed doel vinden we het belangrijk dat we transparant zijn over onze organisatie en hoe we bestuurd worden. De dagelijkse aansturing van het fonds en het toezicht hierop zijn gescheiden. De directie geeft leiding aan de organisatie en stelt het beleid vast, de Raad van Toezicht ziet toe dat dit beleid wordt nageleefd.

We financieren wetenschappelijk onderzoek dat relevant is, de beste kwaliteit heeft en kans heeft op vervolg. Daarvoor hebben we een onafhankelijke Wetenschappelijke Adviesraad van experts en een Gebruikerscommissie van patiënten en zorgverleners.

We zijn volledig afhankelijk van het geld dat donateurs, actievoerders en partijen zoals de VriendenLoterij en de Nederlandse Loterij aan ons geven. We ontvangen als onafhankelijk fonds dus geen subsidies van de overheid of het bedrijfsleven. Op onze beurt gaan wij daarom ook bewust met geld om. U kunt ons steunen via NL 82 INGB 0000 0009 69 t.n.v. Prinses Beatrix Spierfonds.

# Van Hemelvaart



## De hemel dragers

Wie anders zou de hemel dragen dan zij die van de aarde houden in een zachtmoedige omarming.

Zij die knielend groter worden.

De wakenden onder de sterren.

Bewogen door een stem hen ingeschapen als hun eigen adem.

Die niet kunnen, niet willen geloven dat van de liefde één korrel vergaat.

Zwaartekracht houdt hen niet gevangen.

Licht trekt hen op uit de grond.

Op een dag is het waar, hemel en aarde door niets of niemand te scheiden.

En mensen als deze overal opgestaan.

# tot Pinksteren

## Wij zijn bestemd om te stralen

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zouden zijn.

Onze diepste angst betreft juist onze niet te meten kracht.

Niet de duisternis, maar het licht in ons is wat we het meeste vrezen.

We vragen onszelf af: 'Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, begaafd, geweldig te achten?' Maar waarom zou je dat niet zijn?

Je bent een kind van God!

Je dient de wereld niet door jezelf klein te houden.

Er wordt geen licht verspreid als de mensen om je heen hun zekerheid ontnemen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.

Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.

En als we ons licht laten schijnen,

schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen.

Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,

zal alleen al onze nabijheid

anderen bevrijden.

*Marianne Williamson, geciteerd door Nelson Mandela in zijn inaugurele rede als president van Zuid-Afrika*



# Vanuit de Groene Bron

## *De mus en de zwaluw*

Nestelende zwaluwen pikken wel eens een zwaluwennest in. Zwaluwen en mussen hebben namelijk een voorkeur voor dezelfde plekken en zitten elkaar soms in de weg.

Afgezien van hun voorkeur voor dezelfde plekken, zijn het echter totaal verschillende vogels. De zwaluw is een trekvogel, de mus een standvogel. Zwaluwen en mussen verschillen ook qua uiterlijk en gedrag nogal van elkaar. Mussen scharrelen rond op de grond en in dakgoten om voedsel te vinden en ze hebben een voorkeur voor zaden; zwaluwen eten uitsluitend insecten die ze vangen in de lucht.

In Bijbelse tijden zochten de mus en de zwaluw ook al dezelfde plekken op.

In Psalm 84 worden ze in één adem genoemd als vogels die in de buurt van het altaar in de tempel hun jongen grootbrengen. Van de vogels in Psalm 84 is het een kleine stap naar mensen die elkaar in Gods huis ontmoeten, maar net zoveel van elkaar verschillen als de mus en de zwaluw. Al die verschillende gelovigen zitten elkaar wel eens in de weg. Maar hoezeer gelovigen van hetzelfde huis ook verschillen, ze moeten het te allen tijde hebben van het vuur van Gods liefde; daarin zijn ze gelijk.

Zelfs mussen en zwaluwen vinden dicht bij U een plekje om te wonen. Vlak bij uw altaar bouwen ze een nest voor hun jongen, dicht bij U, Heer van de hemelse legers, mijn Koning en mijn God. (Psalm 84: 4)

*Uit: Dagboek voor natuurliefhebbers, Jaap Oosterhuis*





## Vertrouwenspersonen aangesteld

Als kerkenraad zijn we de afgelopen periode bezig geweest met het thema 'veilige gemeente'. In dat kader is inmiddels beleid opgesteld en wordt ook gewerkt aan de invoering van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor relevante vrijwilligers en ambtsdragers.



Een belangrijke stap die we nu kunnen delen, is dat er twee vertrouwenspersonen zijn gevonden voor onze gemeente. Bij hen kunt u terecht wanneer u te maken heeft met ongewenst gedrag of een onveilige situatie, en u niet goed weet hoe u hiermee om kunt gaan. De vertrouwenspersonen luisteren, denken met u mee en kunnen – als dat nodig is – adviseren of ondersteunen bij vervolgstappen. Alles wat u deelt, gebeurt in vertrouwen.

Als eerste (externe) vertrouwenspersoon is Anne Zweers bereid gevonden. Daarnaast is Janna Bakering beschikbaar, met name wanneer er behoefte is aan een vrouwelijke vertrouwenspersoon. Anne is altijd het eerste aanspreekpunt. Wilt u liever met Janna spreken, dan kunt u haar contactgegevens opvragen bij Anne. Wij zijn als kerkenraad blij en dankbaar dat Anne en Janna deze taak op zich willen nemen en wensen hen veel succes, maar vooral Gods wijsheid en zegen in hun werkzaamheden.

In de komende periode zullen zij zich verder aan u voorstellen.

*Gert Jan van der Kolk*

## Kerkasiel Kampen

Vanuit De Bron verzorgen we elke maand een viering van twee uur in De Open Hof in Kampen. Zo dragen we bij aan de doorgaande viering om kerkasiel mogelijk te maken. Die twee uur kunt u helemaal meemaken maar u kunt ook later komen, eerder weggaan of er gewoon heel even zijn. Dat geldt trouwens altijd: op ieder moment van de dag of de nacht kunt u binnenlopen.

De komende vieringen vanuit De Bron zijn:

**Donderdag 28 mei 10.00-12.00 uur,**  
**voorgangers: Harm en Lieke van Houte**  
**Dinsdag 23 juni 10.00-12.00 uur**



*ds. Lieke van Houte*

# Uit de bubbel van De Bron

In het beleidsplan van De Bron is opgenomen dat we wel 'es wat vaker uit onze eigen 'bubbel' mogen komen. Wat speelt er buiten De Bron? Deze keer praat de redactie met Bron-lid Rianne Laarman. Dikwijls kiest zij op zondag voor een viering bij de Vereniging van Vrijzinnigen te Kampen-Noordoostpolder (VVK). Waarom?

Rianne: "Ik houd ervan om het geloof wat ruimer te zien. Om buiten de kerkmuren te kijken. Bij de vrijzinnigen heb je meer variatie. Zo wordt er bijvoorbeeld gelezen uit het Thomas-evangelie, er is 'es een lezing over het Boedhisme, of dat er een bezinnend woord gesproken wordt vanuit het humanisme. Een inspirerende tekst of gedicht. Als je dat naast de Bijbel met elkaar combineert, dan komt er wat moois uit. Bij de vrijzinnigen heb je minder dogma's, minder vaste regels. En meer vertaling van wat je hoort of leest naar het heden. Zo zie ik persoonlijk God of het goddelijke in alle onderdelen van de natuur, in ieder mens."

Rianne (Swifterbant, 1969) woont aan Zeegravensingel 12, samen met haar partner Ben. Ze is dirigente van Vrijzinnig Vocaal; bereid soms samen met anderen diensten voor van kerkasiel Kampen en speelt piano bij de Taizé-vieringen in Open Hof. In het dagelijks leven staat ze ad-interim voor de klas in het basisonderwijs. Dan 'es weer hier, dan weer daar. "Lekker, dat losse...", zegt Rianne. "Zeven jaar geleden ben ik vanuit Zwolle naar IJsselmuiden verhuisd en toen al vrij snel lid geworden van De Bron. Het was enigszins bekend, is ook de kerk van mijn familie, en lekker kleinschalig. Af en toe bezoek ik de vieringen. Zolang het maar niet te dogmatisch wordt. Of met standaardzinnen uit het verleden. Dat zegt me niet zo veel. Maar om het alleen in De Bron te zoeken, vind ik wat te eng..."



Meer weten over de VVK? Lees dan de uitgebreide versie van dit interview op [www.debronijsselmuiden.nl](http://www.debronijsselmuiden.nl)

# Dauwtrappen met Hemelvaart

## SAMEN ONTBIJTEN

De middengroep organiseert op de donderdag van Hemelvaart (14 mei) een rondje dauwtrappen op de pedalen, ofwel: fietsen. We vertrekken om 07.30 uur bij De Bron, volgen een landelijke route waarbij we tegen 08.30 uur weer aankomen bij De Bron. Hier gaan we, je raadt het al... ontbijten. Tot 09.15 uur, en wel in de geheel vernieuwde clubzaal! Een soort inwijding dus. Daarna begint vervolgens de Hemelvaartsviering om 09.30 uur.



## OPGAVE

Je kunt je tot en met maandag 11 mei opgeven bij Frederiek Boeve (vz Middengroep) via [gerbenfrederiek@outlook.com](mailto:gerbenfrederiek@outlook.com) of via 06 446 35 477 (ook voor vragen en info).

## PS

Bij erg slecht weer gaat het niet door. Dat laten we je dan weten. Maar ontbijten kan dan natuurlijk wel.



## Bakkie in De Bron

De komende vier maanden is het Bakkie weer op de donderdag. De data zijn: 28 mei, 25 juni, 30 juli en 27 augustus. U bent van harte uitgenodigd door de koffieschenkers. Tijdens het Bakkie kunnen we verhalen uitwisselen, elkaar op de hoogte brengen van lief en leed, gezellig samenzijn.

Bent u van de partij donderdag **28 mei**? Welkom!

Veel groeten,  
Ina van der Veen



.....

© NieuwsBron 2026 - Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van uitgever. Het bovenstaande is ook van toepassing op gehele of gedeeltelijke bewerking van de tekst. De NieuwsBron verschijnt onder auspiciën van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van IJsselmuiden-Grafhorst.

Het volgende nummer (nr. 157) verschijnt op vrijdag 5 juni 2026. Kopij voor dit nummer uiterlijk zaterdag 30 mei 2026 (vóór 12.00 uur) inleveren bij Henk Bosch, Koolmees 5, IJsselmuiden, e-mail: [henk.bosch@hetnet.nl](mailto:henk.bosch@hetnet.nl)

# Moederdag

Ze vragen of we wel gegeten hebben,  
of onze jassen warm genoeg zijn,  
hebben kusjes voor op zere plekjes.  
Weten hoe je vlekken uit een blouse krijgt,  
en je kralen aan een draadje rijgt.  
Ze weten waar de sla goedkoper is,  
en wat er goed is aan een kerk, en wat mis.  
Ze zitten aan je bed als je bof hebt, zeggen:  
'Schat, je vader had dat ook.'  
Voor hen word je nooit ouder dan een jaar of elf,  
ze houden meer van jou dan van zichzelf.  
Zeggen: 'Let maar op mijn woorden,  
je zult nog aan me denken als ik er niet meer ben.' Moeders.

*Flappentekst uit 'Moeders' van Herman van Veen*

